

ACTIVITEITENPROGRAMMA DE ARK, EDITIE 14 SEPT 2024

1. Preekthemakring

Op dinsdagmiddagen van 14:00 tot 15:30 uur, ongeveer 2x per maand. We bespreken de Bijbelteksten voor een van de aankomende zondagen. Uit de kring komen ook suggesties voor de invulling van de kerkdienst. *Eerstvolgende data: 17 september, 1, 15 en 29 oktober*

2. Integrale Theologiekring

Studiekring die in het nieuwe seizoen het boek *God* van Deepak Chopra gaat lezen. Woensdagen, 20:00 uur. *Data: 18 sept, 23 okt, 20 nov, 18 dec.*

3. Stiltemeditatie

Eens per maand op zaterdagmorgen om 9:00 uur: een uur stilte in de kerkzaal. Het begint met een heel korte inleiding en wordt afgesloten met een gedicht of gebed. Je zit op een meditatiekussen of -bankje of gewoon op een stoel. Na afloop nog even samen koffie drinken, tot uiterlijk 10:30 uur. *Eerstvolgende data: 14 sept, 12 okt, 2 nov, 7 dec.*

4. Koffiemorgens

Eens per twee weken op donderdagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur. Een gezellige kring van tien tot twintig mensen. *Eerstvolgende data: 19 sep, 3 en 17 okt.*

5. Huiskamer

Ook op de donderdagen zonder 'koffiemorgen' is De Ark open en is er een gastvrouw of gastheer met wie je een praatje kunt maken en koffie of thee drinken.

6. Spreekuur predikant

In principe op alle dinsdagen, van 9:00 tot 12:00 uur, is de predikant te vinden in de huiskamer (Zaal A), en desgewenst beschikbaar voor een gesprek onder vier ogen.

7. Achttienplus-kring

Op wisselende avonden, ongeveer eens per twee à drie weken, een gesprekskring voor mensen van ongeveer 18-27 jaar. De volgende datum wordt telkens ter plekke afgesproken. Actuele informatie bij ds Antoinette van der Wel, 06-10812631.

8. Catechese

Voor middelbare scholieren is er een 'eetcatechese'-groep. Let op de nieuwsbrief voor data en tijden!

9. Liturgisch Bloemschikken voor thuis

In aanloop naar de kerkelijke feesten wordt in de kerk een liturgische bloemschikking gemaakt, en tijdens een workshop-avond maken we dan onder deskundige leiding ook een kleiner bloemstuk voor thuis. Inlichtingen bij Jos Kamperman, 06-20976748.

Vragen/opgaven: opgeven@dearkonline.nl

10. Bijeenkomsten voor nieuwe leden en belangstellenden

Enkele keren per jaar is er direct na een kerkdienst een informatie- en kennismakingsbijeenkomst voor mensen die nog niet zo lang in De Ark zijn of die er meer over willen weten. Het duurt maximaal een uur. *Eerstvolgende datum: 22 september.*

11. Samen aan Tafel

Eens per twee weken op vrijdagavond in de activiteitszaal van Sophiastaete, een professioneel bereid menu geserveerd door onze vrijwilligers. Kosten €11,50, aanmelden uiterlijk woensdag 12u via samenaantafelsophiastaete@gmail.com. *Komende data: 20 sept, 4 en 18 okt, 1 nov.*

12. Burendag met saté

Op vrijdag 27 september houden we in De Ark samen met zorginstelling Syndion een ontvangst in het kader van Burendag. 's Middags worden onder deskundige leiding saté-hapjes gemaakt en rond etenstijd is er inloop met hapjes, drankjes en muziek. Je kunt meehelpen of gewoon komen.

13. Vierkerkenproject: over verbinding

Vier kerken beleggen samen vier dinsdagavonden over een belangrijk maatschappelijk thema. Deze keer over 'verbinding', tegen de afbrokkeling van de samenleving. Er is een aparte folder van. Dit zijn de data: 24 september, 1, 8 en 15 oktober.

14. Korte cursus Spreken in de groep

Drie donderdagavonden in oktober (3-10-17) in de kerkzaal van De Ark met eenvoudige gedragsregels, tips en trucs om rustig voor een groep te staan en verstaanbaar te spreken. Voor jong en oud.

15. Loofhuttenfeest

Van 16 t/m 23 oktober is het Loofhuttenfeest, het grote bijbelse dankfeest voor leven en oogst en vrijheid. Op zondagmiddag 13 oktober bouwen we de loofhut op naast De Ark. Wie snoeihout of riet kan leveren: graag!! Op zondag 20 oktober staat het feest centraal in de kerkdienst.

16. Trio Wilde Eend

Voor het Loofhuttenfeest heeft dit muzikale trio een sprankelend programma van joodse verhalen en muziek samengesteld. Zaterdag 19 oktober, 20:00 uur. Entree €7,50 p.p. of €20 per gezin.

17. Zondagse lunches

Op zondag 10 november komt er weer een lunch na kerktijd. Wil je erbij zijn, meld je dan alvast aan via opgeven@dearkonline.nl, of bel Paul Beekhof, 06-2392 4590.